

**ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ**  
ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ: Ανάγκη ή μόδα;

Τύμπος φωτός ως τοπίο ενθύμησης

**ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΠτΚ»**  
**ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ**  
**ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ**

> 19-21

**ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ**  
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ | ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1886

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 • ΤΙΜΗ € 1,20

## ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το φεστιβάλ γεύσεων κέρδισε τους Πατρινούς



Η συμμετοχή του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, στο 1ο Street Food Festival στην Πάτρα, αποδεικνύοντας ότι ο κόσμος «πεινάει» για καινούργιες εμπειρίες.

> 40

## ΤΑΧΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Μνη υποτιμούν τη νομοσύνη μας»



Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Πατρών-Πύργου διοργανώνουν οι Ηλείοι στην Αθήνα στα μέσα Οκτωβρίου με αίτημα να συνεχιστεί το έργο ως έχει. Η «ΠτΚ» μίλησε με τον δήμαρχο Πύργου.

> 5

## ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα μικροπλαστικά που ρυπαίνουν το νερό μας



Η υγρή ρύπανση από τα επικίνδυνα μικροπλαστικά βρίσκεται στο μικροσκόπιο των πατρινών επιστημόνων Γιάννη Καλαβρούζιωπο και Χρυσής Καραπαναγιώπη.

> 6

## ΓΙΡΓΚΕΝ ΜΠΑΝΣΕΡΟΥΣ

Στην «ΠτΚ» ο πατέρας του ντετέκτιβ Κλουζ



Μία συναρπαστική συνέντευξη με τον αγαπημένο συγγραφέα μικρών και μεγάλων. Έχει πουλήσει πάνω από 1.500.000 αντίτυπα παγκοσμίως.

> 13

## ΣΠΟΡ



Δύο στα δύο για Προμπθέα και Απόλλωνα

Δύο στα δύο για τις ομάδες μας στο μπάσκετ. Ο Προμπθέας νίκησε 87-80 τον Ιωνικό και ο Απόλλων 92-67 τον Φίλιππο Βέροιας.

40  
350160  
772585

Η «ΠτΚ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

# ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟ



Η Ομάδα Αρχιτεκτονικής Μελέτης των Στέλιου Ανδρικόπουλου, Κωνσταντίνου Γρίβα, Αλεξάνδρας Στράτου και Ξένιου Κέκκου μάς παρουσιάζει σήμερα το αρχιτεκτονικό σχέδιο για το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών της Πάτρας.



«Ξεκινάμε αποφασισμένοι να τιμήσουμε την ιστορία»  
Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ

> 4

## ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Δίδαξαν και ενέπνευσαν χιλιάδες μαθητές

Η ώρα για να κατέβουν από την έδρα διδασκαλίας έφτασε, τη χρονιά που πέρασε, για 33 καθηγητές της Αχαΐας. Η κοινωνία τους οφείλει πολλά και η Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού διοργάνωσε μία ιδιαίτερα ζεστή εκδήλωση προς τιμήν τους ως αναγνώριση της προσφοράς τους στο δημόσιο σχολείο.

> 2

## ΜΑΪΚ ΠΟΜΠΕΟ



«Υπάρχουν όρια για την Τουρκία»

«Οι ΗΠΑ θα προσφέρουν ξεκάθαρες και αδιαμφισβήτητες εγγυήσεις για την υποστήριξη της Ελλάδας, όσον αφορά στην επιθετική στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο» τόνισε από την Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

> 4



Κανακάρη 184 & Γούναρη (εντός στοάς) Πάτρα, Δευτέρα - Σάββατο 12:00 - 19:00  
Delivery & Take away T. 2610 22 00 08 • On line παραγγελίες στο www.ntezene.gr

Προπληρωμένη κάρτα 20 μερίδων  
20 μερίδες φαγητού στην τιμή των 100€.

- Η προπληρωμένη κάρτα δεν ισχύει στα μενού πιάτα του καταλόγου.
- Η προπληρωμένη κάρτα μόνο για Take away & Delivery.



NTEZENÉ  
by Talks

## ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ: Δικαίωμα ή τάση;



## Τύμβος φωτός ως τοπίο ενθύμησης

**Π**ροσεγγίσαμε με αυξημένο ενδιαφέρον τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών (KAN) στην Πάτρα, τόσο γιατί ανταποκρίνεται σε μια σύγχρονη κοινωνική επιταγή για θρησκευτική ελευθερία και αυτοδιάθεση, όσο και γιατί αφορά στη μελέτη ενός νέου — για τα ελληνικά αρχιτεκτονικά δεδομένα — τύπου συγκροτημάτων. Η πρότασή μας αφορά σε ένα συγκρότημα με λειτουργικό και μνημειακό χαρακτήρα όπου θα συντελείται η διαδικασία και η τελετουργία αποτέφρωσης και θα αποτελεί τόπο ενθύμησης.

**Β**ασική μας αναφορά ήταν οι πρωτογενείς ταφικές δομές των τύμβων. Το συγκρότημα του αποτέφρωτηρίου καλύπτεται από ήπιο χωμάτινο τύμβο καθιστώντας το πρακτικά αφανές από τον περίγυρο. Στην πρότασή μας ο πυρήνας του τύμβου είναι κενός και υποδέχεται το φυσικό φως. Το κεντρικό αιθρίο εισόδου/υποδοχής, και η μικρή εσωτερική αυλή της καύσης, εισάγουν στους εσωτερικούς χώρους ποιότητες μεταβαλλόμενου φυσικού φωτός και καδραρίσματα ουρανού και τοπίου προκειμένου να ανακουφίσουν συγγενείς και εργαζόμενους.

**Σ**τη δυτική πλευρά του, ο τύμβος τέμνεται κατακόρυφα σε ευθυγράμμιση με τον άξονα βορρά - νότου, αφήνοντας ελεύθερο το δυτικό τμήμα του οικοπέδου, που προτείνουμε να διαμορφωθεί ως “τοπίο ενθύμησης” και διασποράς ή ενταφιασμού της τέφρας. Ο τοίχος που ορίζει την τομή αποτελεί τη μοναδική όψη του συγκροτήματος και κατασκευάζεται από συμπιεσμένη γη (rammed earth). Συνδέει οπικά το “τοπίο εν-



Του ΣΤΕΛΙΟΥ Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΙΒΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

θύμησης” με την αίθουσα καύσης των νεκρών και τις κορυφές του Παναχαϊκού όρους που διακρίνονται πάνω από την στέψη του.

**Σ**το συγκρότημα εισέρχεσαι περπατώντας πλάι στον τοίχο-τομή και φτάνοντας στη διευρυμένη εσοχή στο μέσον του που οδηγεί στη ΒΔ γωνία του κεντρικού αιθρίου. Από εκεί αναπτύσσονται περιμετρικά όλοι οι βασικοί χώροι. Στα αριστερά (προς τον βορρά) συναντάται κανείς τρεις θύρες που οδηγούν κάθε μία στην αίθουσα τελετών, στην αίθουσα καύσης και στο γραφείο παράδοσης της τέφρας. Το υδάτινο στοιχείο συνοδεύει την πορεία των επισκεπτών από την είσοδο έως τη ρωπή δεξαμενή στην αυλή καύσης.

**Σ**το βάθος του αιθρίου βρίσκεται η υποδοχή και οι χώροι διοίκησης και στα δεξιά, προς τον νότο, διαμορφώσαμε το χώρο αναψυκτήριου και συλλυπητρίων, που βγαίνει σε μια τρίτη αυλή με μικρό ελαιώνα. Μελετήσαμε κατάλληλα τη διάταξη των βασικών χώρων του αποτέφρωτηρίου ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε διαφορετικά σενάρια εκτέλεσης της τελετουργίας να εξελιχθούν σύμφωνα με τις επιθυμίες των συγγενών ή του εκλιπόντα.

**Ο**ραματιστήκαμε την δυτική πλευρά του αιθρίου να φιλτράρει τη θέα από και προς το “τοπίο ενθύμησης” κατασκευάζοντας ένα διάτρητο διάφραγμα από κιβωτούς-τεφροδόχους που αφήνει το φως της δύσης να εισχωρήσει βαθιά στο αιθρίο αναδεικνύοντας τα ανάγλυφο δάπεδό του. Για το μοτίβο του αντλήσαμε αναφορές από τον γεωμετρικό διάκοσμο των κεραμικών της αρχαιότητας περιόδου, ενσωματώνοντας σύμβολα οικεία στις περισσότερες θρησκείες και πολιτισμούς. Επιθυμούμε το διακοσμημένο δάπεδο να λειτουργεί ως ένα είδος ψυχικού αντιπερισπασμού και ανακούφισης για τους συγγενείς και επισκέπτες.

**Τ**έλος, το “τοπίο ενθύμησης” αποτελεί βασικό χώρο όπου θα γίνεται η διασπορά ή ενταφιασμός της τέφρας και θα λαμβάνουν χώρο τελετές ενθύμησης των νεκρών στην ύπαιθρο. Προβλέπουμε να λειτουργεί πέραν του ωραρίου του KAN. Οργανώνεται με ομόκεντρες καμπύλες χαράξεις πάνω στις οποίες υλοποιούνται σειρές ήπιων λοφίσκων με φυσική αγρωστώδη βλάσπωση που αυξάνονται σε όγκο διαδοχικά προς την περίμετρο εντείνοντας την αμφιθεατρική κλίση του χώρου και ενισχύοντας την αίσθηση γαλλίνης που οφείλει να παρέχει.

\* Ο Στέλιος Ανδρικόπουλος είναι αρχιτέκτων μηχανικός, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Κωνσταντίνος Γρίβας είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, η Αλεξάνδρα Στράτου είναι αρχιτέκτων, ενεταλμένη διδάσκουσα στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών και ο Ξένιος Κέκκος είναι τελειόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρώτο ιδιωτικό κέντρο αποτέφρωσης νεκρών θα ανοίξει τις πύλες του σε λίγες εβδομάδες, στην περιοχή της Ρίτσων στο δήμο Χαλκίδας. Στην Πάτρα, η υπόθεση προκωράει πιο αργά, αλλά προκωράει. Η είδηση, που αποκαλύπτει η στήλη, ανοίγοντας την πρώτη μεγάλη, δημόσια συζήτηση επί του θέματος, είναι ότι η Ομάδα Αρχιτεκτονικής Μελέτης των Στέλιου Ανδρικόπουλου, Κωνσταντίνου Γρίβα, Αλεξάνδρας Στράτου και Ξένιου Κέκκου κέρδισε το Α' Βραβείο Διαγωνισμού Ιδεών για το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών και Αποτέφρωσης Οστών Νεκρών στην Πάτρα. Αντικείμενο του διαγωνισμού, που είκε προκλήσει η δημοτική αρκή της Πάτρας τον Νοέμβριο του 2018, ήταν η διατύπωση ιδεών για τη διαμόρφωση του κτηρίου, στο κώρο του Βιοτεκνικού Τάρκου, το οποίο θα λειτουργεί ως Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών και Αποτέφρωσης Οστών Νεκρών, η ανάπλαση - διαμόρφωση του περιβάλλοντος κώρου και η αναβάθμιση και η οξιοποίηση της περιοχής ΒΙΤΤΑ-ΒΙΟΤΤΑ Δήμου Πατρέων. Οι «Συζητήσεις της Κυριακής» παρουσιάζουν αποκλειστικά τα αρχιτεκτονικά σκέδια του υπό κατασκευή δημοτικού Αποτέφρωτηρίου και πιάνουν το θέμα από τεχνικές, κοινωνικές, ανθρωπολογικές και θρησκευτικές διάστασης.

## Αισθήματα «ξενότητας» προς ένα τοπόσημο κοσμικό, ουδέτερο

**ΜΙΛΩΝΤΑΣ** για την καύση των νεκρών στον ελλαδικό χώρο, έχουμε να κάνουμε με ένα από εκείνα τα θέματα που μας προβληματίζουν σχετικά με το "πώς αλλάζει μια κοινωνία". Γενικότερα, η πολιτισμική δομή [κοντολογίες οι πολιτισμικές αξίες, οι αντιλήψεις, πρακτικές και ιδέες] αλλάζει αργά, ενώ διάφορα συμβάντα ή και κρίσεις επιταχύνουν τις διαδικασίες.

**Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ**, για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, έχει κατισχύσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά συχνά συνοδεύεται από έναν θρησκευτικό που έπειται χρονικά. Εξάλλου, παραδοσιακές αντιλήψεις για τη συζυγική οικογένεια και τους έμφυλους ρόλους παραμένουν ισχυρές, παρά την εισαγωγή του συμφώνου συμβίωσης και άλλων καινοτομιών στο οικογενειακό δίκαιο.

**ΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ** ή προσαρμογές σε νέα δεδομένα, πολλές αλλαγές σε χώρες της "περιφέρειας" έχουν συμβεί, καθώς πρέπει να εναρμονιστούν με τα εκσυγχρονιστικά πλαίσια του "κέντρου", όπως στην περίπτωση της Ελλάδας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

**ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ** της φροντίδας των νεκρών ο σεβασμός σε ιδιαίτερα ήθη και εθιμικές παραδόσεις αποτελεί μια διαπολιτισμική συνθήκη. Η ορθόδοξη ανατολική εκκλησία έχει συνδέσει τη νεκρική ακολουθία με την ταφή του σώματος και αυτή η παράδοση είναι βαθιά εμπεδωμένη σε μια σειρά αντιλήψεων για το δίπολο ζωή/θάνατος και πρακτικών και καπηγορικών σχημάτων γύρω από το τι είναι αποδεκτό και τι όχι για το νεκρό σώμα.

**Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ** του νεκρού σώματος, είτε αφορά ταφή, είτε καύση, ποικίλει πολιτισμικά και είναι οληλένδετα συνδεδεμένη με τη θρησκευτική συστήματα πίστης. Ομως, στον κόσμο της δυτικής νεωτερικότητας η καύση νεκρών έρχεται σαν αποτέλεσμα μιας ανάγκης εκκοσμίκευσης της νεκρικής ακολουθίας, κι έτσι θα πρέπει να διακρίνεται από τη βαθιά τελετουργική/θρησκευτική διάστασην.

Στον κόσμο της δυτικής νεωτερικότητας η καύση νεκρών έρχεται σαν αποτέλεσμα μιας ανάγκης εκκοσμίκευσης της νεκρικής ακολουθίας, κι έτσι θα πρέπει να διακρίνεται από τη βαθιά τελετουργική/θρησκευτική διάστασην. Μάλιστα, η καύση νεκρών στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ιδιαίτερα προσφύλξη στα ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα ως επιλογή "γούστου" και διάκρισης, παρότι θεωρητικά, λόγω του χαμπλότερου κόστους, είναι ασφαλώς προστιθέτη στα λαϊκά στρώματα.

**ΣΗΜΕΡΑ**, στην Ελλάδα, είναι ακριβώς η οικονομική δυσκολία συντήρησης οικογενειακών τάφων και η έλευση χώρου στα δημοτικά νεκροταφεία, δύο από τους πιο βασικούς λόγους που συνυγραφούν υπέρ της καύσης. Για τους ίδιους λόγους, μάλιστα, η ιδιαίτερη δυσάρεστη διαδικασία της εκταφής και αποκομιδής των οστών, έχει πυκνώσει τα τελευταία χρόνια.

**ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ**, η εισαγωγή της καύσης νεκρών αποτελεί μια αναγκαιότητα σε επίπεδο νομικό/θεαμβικό που, παράλληλα, ακολουθεί ευρωπαϊκά πρότυπα πολιτικής διευθέτησης των κοινωνικών σχέσεων. Από' κει και πέρα, είναι μάλλον αναμενόμενη η δυσκολία αποδοχής της ιδέας της καύσης του νεκρού – συνεπικουρόμενη από την πολεμική της επίσημης αρχής της χριστιανικής ορθόδοξης εκκλησίας.

**ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ**, εξάλλου, θα πρέπει να είναι και τα αισθήματα "ξενότητας" [με την έννοια του συμβόλου με το οποίο αδυνατεί να υπάρξει νόμημα, να παραχθεί σχέση] και δυσφορίας απέναντι σε ένα κτίριο-τοπόσημο [το αποτεφρωτήριο] που θα είναι κοσμικό, ουδέτερο, και μη θρησκευτικής τάξης. Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί ψύχραιμα, χωρίς να δημιουργηθεί σύγκρουση των αντίπαλων θέσεων, αφού θα πρέπει εκ των πραγμάτων να συνυπάρχουν ως επιλογές διαχείρισης του νεκρού [σώματος].

\* Η Βασιλική Παπαγεωργίου σπουδάσει Εθνολογία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι διδάκτωρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και διδάσκει στο τμήμα Διοικητικής Κοινωνικής Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου.

## «ΑΣ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ

# Μια επιθυμητή δι-

Ε άν τη Τέχνη και συνεπώς η Αρχιτεκτονική είναι εκείνη που μορφή της γνώσης που βρίσκεται πιο κοντά στο Θεό, τότε δεν μπορεί να απομειωθεί σε μια απλή γεωμετρική αναπαράσταση αλλά ανυψώνεται σε μια ποιητική διερεύνηση του μεταφυσικού, δηλαδή νοημάτων που καθορίζουν την οντολογία της ίδιας της φύσης της.

Η μελέτη των Ανδρικόπουλου, Γρίβα και Στράτου για το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών στην Πάτρα φαίνεται να ανταποκρίνεται στην προαναφερθείσα ποιητική.

**ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΜΙΤΖΑΛΗ\***

Ακολουθώντας την αρχή του Alvaro Siza ότι οι αρχιτέκτονες δεν εφευρίσκουν αλλά μεταμορφώνουν την πραγματικότητα, καταπάνονται με την σχετικά νέα αυτή κτηριακή τυπολογία και την μεταλλάσσουσε μια ενδιαφέρουσα χωρική εμπειρία όπου ο θάνατος φαίνεται να αντιμετωπίζεται όχι ως γεγονός ή συνθήκη ύπαρξης-μη ύπαρξης αλλά ως κατάσταση (Kastenbaum).

**Η** σύνθετη των χώρων συγκροτεί τον αντιεραρχικό βηματισμό ενός τελετουργικού για την απώλεια χωρίς να επιχειρεί να δραματικοποιείται ή να αποκαταστάσει την θεατρικότητα της παραδοσιακής ταφής. Το ζητούμενο εδώ είναι το καταλάγιασμα, πια επαναφορά της ψυχικής γαλήνης μέσα από

την στρατηγική των εναλλαγών στις σκιάσεις σε συνδυασμό με την διαμόρφωση του εδάφους. Δημιουργείται έτσι μια ιδιαίτερη προσέγγιση του χώρου ο οποίος εσωτερικοποιείται. Η πρόσπτωση του φωτός έχει μελετηθεί διεξοδικά και ως προς τους χρόνους της πρέμας και ως προς τους χρόνους τέλεσης του τελετουργικού και αποτελεί νευραλγικό σημείο της όλης σύνθετης. Χαρακτηριστική η δυτική πλευρά με τα διάκενα των εναλλασσόμενων σειρών κιβωτών τεφροδόχων να επιτρέπουν την εγγραφή εναλλασσόμενων σκιάσεων στο δάπεδο ή το αίθριο μνήμης όπου η μετακίνηση της σκιάς μεταβάλει την αίσθηση του χώρου.

Ο ογκοπλαστικός χαρακτήρας της όλης πρότασης μού θύμισε το νέο-μινιμαλιστικό κρεματόριο "Uitzicht" στο Βέλγιο του Souto de Moura. Δεν επιβάλλεται στο περιβάλλον αλλά αντιθέτως ενσωματώνεται υποδόρια σε αυτό, επιτυγχάνοντας την επιθυμητή διακριτικότητα.

**Ε** άν συμφωνήσουμε ότι η καύση είναι ατομικό δικαίωμα (κάτι που δεν είναι αυτονόπτη), τότε η δημιουργία ενός κέντρου αποτέφρωσης νεκρών είναι μια αναγκαιότητα. Ας ελπίσουμε ότι πιο μελέτη των Ανδρικόπουλου, Γρίβα και Στράτου, η οποία προστίθεται στην ολοένα αυξανόμενη εγχώρια παραγωγή αξιομνησόντου αρχιτεκτονικού έργου, δεν θα παραμείνει στα χαρτιά και θα υλοποιηθεί πληρώνοντας μια σύγχρονη κοινωνική ανάγκη.

\* Ο Νικόλας Μιτζάλης είναι δρ. αρχιτεκτονικής ΕΜΠ.

## Οπή φωτός ως υπόμνηση ζωής

την Αμυγδαλιά, θέση ρεμβαστικής διόπτευσης της αχαϊκής θάλασσας, που υπάρχουν 78 λαξευτοί τάφοι της Μυκηναϊκής εποχής. Στους πλέον μεγαλόσχημους ο επισκέπτης μπορεί να εισχωρήσει βαθιά ως το θάλαμο, βιώνοντας το ωκεανό αίσθημα της νεκρικής σιγής, κατηφορίζοντας το μακρύ διάδρομο που οδηγεί απ' το φως στο σκοτάδι.

**ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΛΥΚΟΥΡΓΩΤΗ\***

Στις μέρες μας οι χώροι είναι άδειοι, τα οστά και οι τεφροδόχοι μεταφέρθηκαν στο μουσείο. Οι μυκηναίοι αποχαιρετούσαν τους νεκρούς τους έκαιγαν ή ενταφιάζαν το σώμα. Για να αμβλυνθεί το τραύμα της απώλειας απαιτούνταν διαχρονικά μια τελετουργία. Ο μυθολογικός βασανισμός του νεκρού κατά τη μετάβαση στον Άδη δεν ήταν παρά η προβολή, η αντιστορία της αγωνιώδους πορείας μέσα στους λαβύρινθους της ανάμνησης των ζωντανών.

Οι άνθρωποι κάποτε έπαιψαν να μυθοποιούν το θάνατο, εξήγουσαν λογικά το τραύμα της ανάμνησης και τη ψυχική φορτίο της απώλειας μάθανε να θεραπεύεται. Παρόλα αυτά οι νεκροί, σαν συνεχές όραμα στη μνημονική ροή του ασυνειδήτου, θα συνεχίζουν να στοιχειώνουν. Και όσο ακόμα αυτή η ανάμνηση

επιμένει, τόσο θα έχουμε τη θεραπευτική ανάγκη μιας νεκρικής τελετουργίας. Στους αντίποδες της σύγχρονης Πάτρας, σε ένα ύψωμα με θέα την ίδια θάλασσα των Αχαΐων, τρεις αρχιτέκτονες σχεδίασαν έναν υπόγειο τύμβο που φιλοδοξεί να στεγάσει τις εγκαταστάσεις του πρώτου αποτεφρωτήριου. Η πρότασή τους εντυπωσιάζει για την απλότητα και την ουσιώδη ανθρωπιά της. Στο όραμά τους οδηγός είναι η σκιά που σημιλεύει την επιφάνεια της αντανάκλασης. Θα σταθώ μόνο σε ένα χαρακτηριστικό σημείο των φωτορεαλιστι

SMS > Η σύνθετη των χώρων συγκροτεί τον αντι-ιεραρχικό βηματισμό ενδές τελετουργικού για την απώλεια χωρίς να επιχειρεί να δραματικοποιήσει ή να αποκαταστήσει την θεατρικότητα της παραδοσιακής ταφής.

# Διακριτικότητα



Το κεντρικό αίθριο του Αποτεφρωτηρίου

## Θεωρεί τον θάνατο μπδενισμό του σώματος

**Σ**το ερώτημα αν η κοινωνία μας είναι έτοιμη να δεχθεί την αποτέφρωση των νεκρών, η απάντηση είναι μάλλον απλή: για να δεχθούμε κάτι, πρέπει να το έχουμε ανάγκη. Το ερώτημα ίσως θα έπρεπε να επαναδιατυπωθεί: «είναι ανάγκη να αποτεφρώνονται οι νεκροί μας;».

Τα επιχειρήματα που ακούγονται είναι δύο ειδών: το πρακτικό και το δικαίωμα. Δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι στα νεκροταφεία και είναι μεγάλο το κόστος να δημιουργήσουμε καινούργια, ενώ τα αποτεφρωτήρια θα λύσουν εύκολα το πρόβλημα. Πέρα από την όποια επιβάρυνση του περιβάλλοντος που θα προκαλέσει η αποτέφρωση, μήπως ήρθε ο καιρός να ξαναδούμε και τον δικαιωματισμό, ο οποίος τείνει να διαποτίσει την κοινωνική, νομική και εκπαιδευτική μας πραγματικότητα;

Δικαιούται ο άνθρωπος να είναι μόνιμα ένα «εγώ», αντίθετος με την κοινότητα στην οποία ανήκει; Νομικά και πολιτιστικά, προφανώς. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να επιδείξει τον σεβασμό στα δικαιώματα του πολίτη που ζητά την αποτέφρωση; Προφανώς. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τεχνικά νομικό. Είναι θηθικό, πολιτιστικό και πνευματικό. Ως πότε θα εισάγουμε χωρίς κριτική ιδέες και πρακτικές αλλοτριες, όπως η αποτέφρωση, σημείο πολιτισμού ο οποίος θεωρεί τον θάνατο μπδενισμό του σώματος;

Του π.  
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  
ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ\*

Ως πότε θα εισάγουμε χωρίς κριτική ιδέες και πρακτικές αλλοτριες, όπως η αποτέφρωση, σημείο πολιτισμού ο οποίος θεωρεί τον θάνατο μπδενισμό του σώματος;

”

δικαιούται να παρέμβει; Δεν θα κάνει εντύπωση αν οι ακτιβιστές υπέρ της φύσης είναι και υπέρ της αποτέφρωσης, δηλαδή εναντίον του τρόπου της φύσης!

**Η** πνευματική μας παράδοση συνδέει τον θάνατο με την ανάσταση. Ο Χριστός ετάφη και αναστήθηκε. Τα λείψαντα των αγίων μας είναι σημείο ότι έχουμε ψυχή, ότι ο θάνατος δεν μας εκμπδενίζει, ότι το σώμα δεν είναι η φυλακή της ψυχής. Η αποτέφρωση δεν μας αφορά. Πέρα από καταστάσεις ανάγκης, όπως είναι η μεταφορά νεκρών από το εξωτερικό, όπου υπάρχει διακριτική κατανόηση, για την Ορθόδοξη Εκκλησία την ταφή θα διασώζει την μνήμη και του προσώπου και της επερχόμενης ανάστασης!

\* Ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός είναι Δρ. Θεολογίας - φιλόλογος και γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας.

## Πλήρης αφανισμός μιας ζωντανής συνέχειας και επικοινωνίας

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ανέκαθεν ήταν υπέρ της ολόσωμης ταφής των νεκρών και η Εκκλησία δεν μπορεί να δεχθεί την καύση των σωμάτων των νεκρών, διότι αντιβαίνει στη δημόσια τάξη και στα χρηστά ήθη. Σπν Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει κάποιο σημείο το οποίο να απαγορεύει ή να επιτρέπει την καύση των νεκρών. Αυτό που αξίζει προσοχής είναι ο ενταφιασμός και όχι η καύση του ιερυτού του χριστιανισμού, του Ιησού Χριστού. Με τον ενταφιασμό Του, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι εξαγίαστηκε η ταφή των νεκρών ως σωστή πράξη αντιμετωπίσεως των κεκομημένων χριστιανών, οι οποίοι είναι και οφείλουν να είναι μιμητές του Χριστού. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι πην εποχή που ήλθε ο Χριστός στον κόσμο και οι Απόστολοι εκήρυξαν, όλοι οι γύρω λαοί συνήθιζαν εκτός από την ταφή και την καύση των νεκρών. Σπν Εκκλησία, όμως, δεν επικράπτει αλλά ούτε και επετράπη ποτέ η καύση των νεκρών.

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ της Εκκλησίας αναφέρουν ότι η καύση είναι πράξη καταδικαστική. Η ταφή καταγγέλλεται ή προϊδεάζει και προλέγει την ανάσταση των νεκρών. Θεωρούν ότι η ταφή είναι σύμβολο, απόδειξη και ομολογία πίστεως και ελπίδας στην αθανασία της ψυχής, στην ανάσταση των νεκρών και στην αιώνια ζωή. Το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, είναι ο φορέας της τιμῆς, ο ναός που κατοικεί το αθάνατο πνεύμα και δεν είναι το φυλακτήριο της ψυχής όπως ισχυρίζονται πολλοί αρχαίοι Ελληνες φιλόσοφοι.



Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΧΑΡΜΠΕΑ\*

Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ακολουθία αναπτύσσει θεολογικά τη φυσική λύση του ανθρωπίνου σώματος, το

οποίο είναι φυσικό στη σύστασή του, έχοντας έρθει από το μη είναι στο είναι, από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Εκτός από τα παραπάνω, η ολόσωμη ταφή συνδέεται στενά με τις αισθήσεις και μία σχετική επαφή με το ανθρώπινο σώμα, κάπι που δεν μπορεί να συμβεί με την τέφρα. Όλα τα τροπάρια της εξοδίου ακολουθίας κάνουν λόγο για κεκομημένο κι όχι αποτεφρωμένο, για σώμα που βρίσκεται μπροστά μας και πρόκειται να δοθεί ο τελευταίος ασπασμός από τους συγγενείς, γνωστούς και φίλους. Επιπλέον, η εκκλησιαστική ακολουθία της ταφής έχει σχέση με ενταφιασμό σώματος κι όχι με ενταφιασμό της τέφρας. Η ταφή προτίμαται από την καύση γιατί είναι η πιο φιλική και πιο αξιοπρεπής αντιμετώπιση των σωμάτων των νεκρών. Το ενταφιασμένο σώμα γίνεται αντικείμενο φροντίδας και προσευχών αλλά και αφορμή για συνειδητοποίηση της ματαίοτητας των εγκοσμίων απολαύσεων. Διότι, είναι διαφορετικά την σπιγμή της τελετής να βλέπει κανείς μπροστά του το «λείψανο» του συγγενή ή του φίλου και διαφορετικά ένα κουτί που περιέχει τέφρα μετά από την καύση του προσφιλούς προσώπου. Δεν έχουν τα «λείψανα» την ανάγκη μας, εμείς την έχουμε.

ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ θα ήταν ένας πλήρης αφανισμός μιας ζωντανής συνέχειας και μιας επικοινωνίας, πην οποία δοι μας επιζητούμε. Άλλωστε, τα οστά των νεκρών αποτελούν ανάμνηση της παρελθόντος ζωής, ενθύμηση της παρούσας κατάστασής τους και υπόμνηση της μελλούσης προοπτικής μας.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, λοιπόν, αρνείται την καύση διότι αρνείται το ανθρώπινο τέλος και τη ζωή πάνω στον άνθρωπο.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το διύλλημα καύση ή ταφή νεκρού έχει να κάνει με τον τρόπο σκέψης του καθενός, την βρασκευτική ιδεολογία που έχει υιοθετήσει από τους γονείς ή έχει διαμορφώσει ο ίδιος εδώ και χρόνια.

ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και με την κατάλληλη επιχειρηματολογία και οι δύο απόψεις φαντάζουν σωτές, τη καθεμία για τους δικούς της λόγους. Ισως στο πέρασμα των χρόνων κάποια πρακτική φύσεως ζητήματα, όπως η έλλειψη χώρων ενταφιασμού, μας κάνουν πιο ελαστικούς στη σκέψη της αποτέφρωσης.

ΑΛΛΑ ΚΑΙ πάλι μήπως τελικά θα έπρεπε να αναζητήσουμε χώρους ενταφιασμού απομακρυσμένους από κατοικημένες περιοχές και να προβλέπονται όλοι οι σχετικοί υγειονομικοί κανόνες. Η μήπως στις εποχές των εύκολων και άμεσων λύσεων, στις εποχές που έχουμε μάθει να τα κάνουμε όλα με το πάτημα ενός κουμπιού, προτιμάμε να θυσίασσουμε την ίδια την πίστη μας που λέει ότι το σώμα είναι ο ναός της ψυχής. Συνεπώς δεν πρέπει να το καταστρέψουμε. Γίναμε λοιπόν τόσο τεμπέληδες που αντί να δούμε ένα πρόβλημα στη ρίζα του και να το καταπολεμήσουμε εκεί, προτιμάμε να κόβουμε τα άρρωστα κλαδιά του δέντρου. Προτιμάμε λοιπόν να ακυρώνουμε την πίστη μας.

Ο ΠΙΣΤΟΣ είναι σαν τη φωτιά και ο άπιστος σαν τον πάγο. Η φωτιά, που είναι ο αγάπη, τον λιώνει τον πάγο, ενώ ο πάγος δεν μπορεί να λιώσει ή να κάψει τη φωτιά. Αυτή τη φλόγα που έχουμε πρέπει να τη μεγαλώσουμε και όχι να τη σβήσουμε.

\* Η Ιωάννα Χαρμπέα είναι κοινωνιολόγος - συγγραφέας.



Μια ακριβής απεικόνιση όλων των εσωτερικών χώρων του Αποτεφρωτηρίου